

Nancy Jouwe (red.) (2012) *Paradijsvogels in de polder*

ISBN 9789460221859,
Kit Publishers, Amsterdam, 96 pag. (€ 17,50)

Fotografie: Bodil Anaïs <http://www.bodilanaïs.com/galleries/2011-paradijsvogel-in-de-polder/>

Het verhaal van de Papua's is als een geschiedenis, gevuld met tranen. Ontgoocheld bouwden gevluchte Papua's een bestaan op in Nederland waar hun achtergrond en identiteit onzichtbaar was. Desondanks hebben zij zich 50 jaar later, met drie generaties Papoea's in Nederland, goed geïntegreerd. Zij voelen zich Papoea en/of Nederlands, hun identiteit is meervoudig en dynamisch.

lees verder op het [nieuwguineaprikbord](#)

